

OP DE KERMIS.

"Fuuut, fuuut, fuuut," klonk het over de straat. Het was Jan. Hij had zo'n goede zin, dat hij floot. Hij liep met z'n vader en moeder naar de kermis. Het was een groot feest die kermis. Er stond zoals altijd 'n draaimolen, 'n snoepkraam, en allerlei bekende dingen, maar ook 'n reuzenrad!!!! Dat was nog wel het fijnste. Jan trok en trok om er in de buurt te komen. "Nou vooruit," zei moe, "Je mag er in. Hier heb je 35 cent." Hoerá, het mocht. Maar toen hij helemaal bovenaan was..... toen moest je eens horen! "Ik wil er uit," schreeuwde Jan. Maar dat kon niet. Hij moest wachten tot de rit voorbij was. Hij stapte er huilend uit. Toen het rad weer draaide en er andere kinderen in zaten, keek Jan angstig naar boven. Maar die kinderen waren niet bang! Toen hij weer thuis was durfde hij niets tegen zijn vriendjes te vertellen.

H. Daanen. klas 5.